

'Van generatie op generatie zal men U prijzen om wat U doet. Men zal dan vertellen over uw grote daden. De Heer is een grote God en Hem komt alle eer toe'

psalm 145



Lieve familie en vrienden,

We zien uit naar wat 2020 zal gaan brengen. Hoe zal onze relatie met God zijn? Waar zal er groei zijn? Met wie zullen we gesprekken voeren en wat zal Hij willen dat we doen? God heeft Zijn plan en we willen Hem graag volgen.

Doorgeven

Tijdens de laatste kerkdienst van 2019 werden we uitgenodigd om een dankpunt te delen met betrekking tot het afgelopen jaar. Wat een feest, onze hele tafel deed mee: iedereen had wel iets om dankbaar voor te zijn. In mijn gedachten kwamen allerlei dankpunten voorbij. Gezondheid, rust en vrede. De anonieme gift die we nu al jaren rond de kerst ontvangen, het heerlijke weekendje weg dat we met ons gezin kort daarvoor hadden gehad, mijn taak binnen het member care-team en vooral ook de herinnering aan mijn ouders die altijd met ons op oudejaarsavond een moment namen om te reflecteren op het afgelopen jaar, God daarvoor te danken en te bidden voor het nieuwe jaar. Wat een bijzondere taak eigenlijk die je als ouders krijgt: doorgeven. 'Van generatie op generatie zal men U prijzen om wat U doet. Men zal dan vertellen over uw grote daden. De Heer is een grote God en Hem komt alle eer toe' (psalm 145). Iedereen geeft door. Je gezicht geeft je emoties door, de woorden die je spreekt naar de persoon bij de kassa, het schilderij dat je schildert, in de wijze hoe je met een ander en ook met de natuur omgaat. We zijn gemaakt om Gods liefde, waarheid en genade door te geven

Dit jaar hadden we ook een bijzondere kerstviering. We vierden de kerstavonddienst met twee kerken samen. Het was een getuigenis naar de omgeving dat we in eenheid deze dienst konden houden. Er was uit beide denominaties een koor gevormd dat verschillende liederen zong. Het was een prachtige dienst.

Nieuw Leven

In het najaar konden Roland en ik samen een paar dagen weg om te genieten van elkaar, Gods natuur en enkele musea. We zagen een expositie van Henk Helmantel. Nu hebben we een reproductie van zijn schilderij 'Nieuw Leven' in ons huis hangen. Ik geniet ervan en ik hoop dat door dat schilderij nog gesprekken zullen ontstaan die over Gods genade zullen gaan.

Het werk voor ECM

ECM investeert veel in haar zendingswerkers. Zij doet dit op allerlei manieren. Het begint al wanneer iemand interesse heeft om ergens in het buitenland of in Nederland te gaan werken. Na het eerste gesprek met een medewerker van het kantoor volgt er een heel traject om zo goed mogelijk voorbereid op weg te gaan naar de plek van bestemming. Dit geldt zowel voor de lange termijn medewerkers als voor degene die voor een kortere periode ergens aan de slag gaat. Eenmaal op de bestemming zijn er allerlei mogelijkheden om met andere werkers in contact te zijn. Bijvoorbeeld door de landelijke gebedsdagen, de Biennial (tweejarige conferentie ECM), teammomenten en één op één-ontmoetingen. Ook zijn er trainingen voor zendingswerkers die al langer werkzaam zijn. Elk jaar is er gelegenheid om een evaluatie/vooruitdenkend gesprek te hebben (personal development conversation).

In november waren Roland en ik samen bij de leidersbesprekingen. Tijdens deze drie dagen waren er o.a. updates van alle landen waarin ECM werkt. Vanuit alle kantoren werden we aangevuld met informatie. Er werden instructies gegeven naar aanleiding van verschillende onderwerpen en vaardigheden en er werd gediscussieerd over nieuwe ideeën. Ook werd de nieuwe internationale directeur die vanaf 1 januari jl. bij ECM is begonnen, Simon Marshall, voorgesteld. We begonnen ook al een beetje met het afscheid nemen van de huidige internationale directeur Chris Wigram. Hij zal halverwege april met pensioen gaan.



Het schilderij "Nieuw Leven"

Nederland verlangt liefde

Onze diepe wens is dat mensen wakker worden en beseffen dat God een plan voor hun leven heeft.



Samen eten rondom kerst met de kring,



Spelletjes rondom de feestdagen



Rhiannon op kerst toer met haar school



Stephen en Channah zijn verloofd!



Leiderschapsmeeting ECM International in Sinsheim

Een paar dagen later ging Roland naar een bijeenkomst met het thema: ECM'ers die betrokken zijn of willen zijn bij moslims. Roland komt door zijn werk met 'Serve The City' één keer in de maand ook in gesprek met asielzoekers. Het was goed dat hij de kans kreeg om hierover meer te leren en te delen wat hij al had geleerd. In maart zal ik (Carolien) naar een grote conferentie gaan m.b.t. member care in de zendingsorganisatie.

www.membercare.eu/emcc-2020

Het thema is 'relaties in een wereld vol met conflicten'. We zijn dankbaar voor onze ECM, onze ondersteunende kerken en voor jou om dit werk te mogen doen.

Gezin

In ons gezin gaat het ook goed. We zijn gezond, we genieten van elkaar en van ons werk. Stephen en Channah zijn verloofd en hopen in augustus te trouwen.

Maarten en Annick zijn gelukkig op hun stekje in Eindhoven en met het werk op de universiteiten. Léonie gaat 15 januari DV voor drie maanden mee met de Logos Hope; meer info:

www.ecmnl.nl/logos

Best wel spannend om met vierhonderd vrijwilligers op een boot te zijn en duizenden mensen te dienen die naar het schip komen om boeken te kopen en aan wal de plaatselijke bevolking te helpen en het Evangelie met ze te delen. We zijn dankbaar dat Léonie dit gaat doen. Bid voor haar.

Rhiannon zal DV in februari alweer 16 worden. Met haar jeugdgroep doen ze samen de Youth Alpha. Bid voor deze groep zodat -ondanks de moeilijke start- er toch veel goede avonden met elkaar mogen zijn. Dat de deelnemers in hun geloof mogen groeien en in hun relatie met God veel vreugde mogen ervaren. Verder heeft Rhiannon met haar school een kersttour gedaan in Praag. Zij heeft hier erg van genoten.

In december zijn we met ons gezin een heerlijk weekendje weg geweest en dan denk ik: "we houden van elkaar, genieten van én met elkaar en we bouwen elkaar op." Zo ervaren Roland en ik dat het werk wat we doen door ons hele gezin wordt ondersteund en aangemoedigd. We staan er niet alleen voor. God geeft ons veel zegeningen. We bidden dat ook jij gezegend mag zijn en dat je tot een zegen mag zijn.

Roland, Carolien,
en de kinderen.

COLOFON

MISSIONSMITHS | Ontwikkeling en gemeentestichting in Zuid-Limburg in samenwerking met ECMI |

MISSIONSMITHS is financieel afhankelijk van giften. Je kunt hen steunen door een [gift over te maken](#) op: NL021NGB0000254997, st. ECM Nederland o.v.v. fonds

MISSIONSMITHS | Maatschap MISSIONSMITHS, Ellecuyngaard 22, 6227 EA MAASTRICHT, 0433110153, roland.smith@ecmi.org

| ECM-Nederland, Postbus 861, 7400 AW Deventer, Nederland, 0570-637537, www.ecmnederland.nl, www.ecmi.org, ecmnederland@ecmi.org

ANBI

ecm
Europa Het Leven langere

Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u niets uit deze publicatie te verspreiden zonder onze toestemming | U krijgt deze mailing omdat u heeft aangegeven deze publicatie te willen ontvangen. Afmelden of uw voorkeuren aanpassen kan te allen tijde. ECM hanteert richtlijnen ter bescherming van uw privacy in overeenstemming met de nieuwe Europese regelgeving: www.ecmnederland.nl/privacy-statement