

Bauke en Evie Deelstra



Nieuwsbrief 6

Gebedspunten

- Een goede hulpactie voor de slachtoffers van de aardbeving
- Gods leiding op ons weg in Albanië
- Het voorspoedig leren van de Albanese taal

'Veel Albanesezen leven in armoede en zonder hoop. Wij willen hun hoop geven met het Evangelie van Jezus Christus.'



Organisatie

European Christian Mission (ECM) is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie, met als doel gemeenten stichten in Europa.

Bauke en Evie Deelstra zijn financieel afhankelijk van giften. Je kunt hen steunen door een gift over te maken via:

www.ecmnl.nl/steundeelstra
of via **NL02INGB0000254997**

Stichting ECM-Nederland,
Deventer o.v.v. "Deelstra"
ECM-Nederland - Postbus 861
- 7400 AW Deventer -
Nederland -0570-637537
ecmnederland@ecmi.org
www.ecmnl.nl



E-mail:

deelstra@ecmi.org

Website:

www.ecmnederland.nl/deelstra

Facebook:

www.facebook.com/bauke.evie

Een land met contrasten

Zijn de rijke Albanesezen ook echt rijk?

Vaak, heel vaak krijgen we de vraag van Albanesezen: "Waarom zijn jullie zo 'gek' om hier te komen wonen? Wij, Albanesezen, doen er alles aan om Albanië te verlaten en jullie komen hier vrijwillig?" Alles wat we dan kunnen zeggen is dat wij juist dankbaar zijn dat we hier mogen wonen en dat dit ook mogelijk is door de steun die mensen ons geven. Wij mogen delen van de liefde van Jezus, hoe geweldig is dat?!

Waar komt onze hulp vandaan?

Wij hebben zeker moeilijke momenten en er zullen er ongetwijfeld nog velen komen, maar als we dan uit ons raam kijken en de bergen zien, dan mogen we vertrouwen dat God ons helpt want God zegt toch zelf dat hij bergen kan verzetten.

Beproeving

Onze liefde wordt soms erg beproefd. Zo zien we dagelijks ontzettend dikke en dure auto's rondrijden. Hoe mensen deze auto's hebben 'verdiend', is iets wat we waarschijnlijk liever niet willen weten. Laatst reden we door Tirana om hout te halen voor de kachel. Toen we voor een verkeerslicht stonden, zagen we links van ons een man met zijn dochter op de arm lopen, de armoede straalde van hun af.

Rechts zagen we een goudkleurige Porsche met strakke velgen, de rijkdom spatte er vanaf. Waarom God is dit verschil zo groot?



Voorbeeld van dure auto's
In het Albanese straatbeeld...

Geestelijke rijkdom

Het financiële verschil is heel groot, maar misschien is die jonge man in die veel te dure auto geestelijk wel heel erg arm. Daarom bidden we ook juist voor deze mensen, dat ze geestelijke rijkdom mogen krijgen, want de materiële rijkdom kunnen we wel zien, maar is de geestelijke armoede in Albanië eigenlijk niet veel groter?

Agenda 2020:

De komende maanden zijn we met de volgende zaken bezig:

- Het verder integreren binnen de gemeenschap van Sauk.
- Het regelen van de verblijfsvergunning.
- Het leren van de Albanese taal.
- Het vinden van een kerkgemeenschap waar we ons bij kunnen aansluiten.
- 1-8 april hopen we bij de ECM-Biennial in Kroatië aanwezig te zijn.

Deze dingen zijn nodig om onze bediening op de lange termijn tot een succes te kunnen maken. Het zal ongetwijfeld bloed, zweet en tranen kosten, maar we voelen ons gedragen door de mensen die voor ons bidden.

Biennial 2020

Begin april is de ECM-biennial. Tijdens deze tweejaarlijkse conferentie komen alle zendingswerkers van ECM bijeen. Deze keer zal dat in het Kroatische Umag zijn. Dit is relatief in de buurt, dus we gaan er in de auto naartoe. We hopen in deze week goede ontmoetingen te hebben en te leren van de interessante seminars.

Persoonlijke ontwikkelingen

Woning

Er hebben enkele positieve ontwikkelingen plaatsgevonden in ons persoonlijke leven. Zo hebben we intussen een fijn huis gevonden aan de rand van Tirana, in het door de hoofdstad 'opgeslokte dorp' Sauk. We zijn blij dat we hier onze persoonlijke spullen kwijt kunnen en een mooi uitzicht op de bergen hebben.

Taal

We zijn beide enthousiast van start gegaan met het leren van de taal. Bauke leert via een traditionele manier uit een schoolboek met een taaldocent. En Evie leert op een alternatieve manier met een taalbuddy die haar veel Albanese woorden bijbrengt.

Verblijfsvergunning

De drukke periode van bureaucratie nadert zijn einde. We verwachten de komende weken onze verblijfsvergunning te bemachtigen, joehoe!

Aardbevingactie

De zware aardbeving van 26 november jl. heeft er bij veel mensen stevig ingehakt. Niet alleen in Albanië, maar ook in Nederland. Dat is terug te zien in het mooie bedrag dat (intussen) is opgehaald. Veel Albanezen kunnen nog steeds hun huis niet in. Samen met enkele leden van ons ECM-team zijn we met een actieplan begonnen om op een zo effectief mogelijke manier steun te bieden. Helaas vergt dit tijd. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om slachtoffers geld aan te bieden, omdat het geld dan ook voor andere doeleinden kan worden aangewend, zoals drugs, drank en om schulden af te betalen. Door samen te werken met zendingswerkers, die actief zijn in het rampgebied, weten we de slachtoffers te vinden en benaderen. Dan nóg is het zaak om niet voor wrijving te zorgen binnen de gemeenschap die steun krijgt en als de 'rijke westerling' over te komen. We willen op een verantwoordelijke manier met de giften omgaan en verwachten in de volgende nieuwsbrief concrete informatie te geven over de bestemming.

Een rondje lopen door het park van Tirana om hoofd leeg te maken



Dankbaar!

We zijn nu een paar maanden in Albanië en ontzettend dankbaar voor de geweldige achterban die wij hebben. Het is niet te beschrijven hoe waardevol u/jij voor ons bent. We zien dit echt als een geschenk van God, dat er zoveel lieve mensen om ons heen staan die ons op wat voor manier dan ook steunen. Zo krijgen we geregeld prachtige mailtjes die ons hart elke keer weer raken.