

**Mchtig is de naam
van de Heer, mijn God.
De naam van de Heer
is als een toren;
een veilige schuilplaats
voor wie Hem dient.**



Hoi lieve allemaal

Het kinderliedje hierboven zingen we heel vaak in het Kosovaars op de zondagschool. We vinden het mooi om de gebaren erbij te doen, vooral die van een veilige schuilplaats met onze handen boven ons hoofd. We hopen dat heel veel kinderen in Kosovo mogen ontdekken dat God een veilige schuilplaats is om naartoe te vluchten.

In deze kindernieuwsbrief geven we antwoord op vier vragen: wat vind je leuk, wat vind je niet leuk, wat vind je mooi en wat vind je moeilijk in Kosovo?



Zes jaar: zes keer aan de oren trekken



Dansen op de bruiloft



Het bruidspaar



Leren lezen op het thuischooltje



Jitse in het Romadorp

Wieke

Ik vind het leuk in Kosovo dat, als je bruiloften hebt, je dan kunt dansen op Kosovaarse muziek. Mijn verjaardag was ook heel leuk, toen zijn we ergens met mijn vriendinnetjes pizza gaan eten. Ik vind het niet leuk in Kosovo dat de ouders de kinderen slaan als ze iets verkeerd hebben gedaan. De buurtkinderen vinden het heel apart als ik een tijdje moet nadenken op de trap en het daarna weer goed is. Ik vind het moeilijk dat dingen anders zijn dan in Nederland, bijvoorbeeld de taal. Ik ga nu naar de grote school en leer dus ook rekenen, lezen en schrijven in het Kosovaars. Dat is echt wel lastig. Op het thuis-schooltje leer ik gelukkig in het Nederlands alle dingen, dat is fijn! Ik vind het mooi dat mijn papa en mama zending zijn, omdat je dan over de Heere Jezus vertelt. Heel veel mensen in Kosovo zijn moslim en geloven in een andere god: Allah. Ik praat vaak met mijn vriendinnetjes over onze God en vertel dan dat je altijd met Hem kunt praten, ook middenin de nacht.

Giske vertelt

Ik vind het leuk in Kosovo dat ik een nieuw bed heb en dat het in de kerk naar verf ruikt omdat ze geschilderd hebben. En ik vind het leuk dat ik een vriendje heb. Hij woont 's zomers in de bergen en 's winters bij ons in de buurt. Verder vond ik de waterballonnen erg leuk tijdens de dag met alle kinderen uit Fieraj (een heel arm dorp) en de maskers die we toen geknutseld hebben. Ik vind het niet leuk in Kosovo als er ruzie is tijdens de kinderclub en de straathonden op de weg. Ik vind het moeilijk om nu alleen naar de kleuterschool te gaan. Eerst ging ik altijd samen met Wieke. Zij zat dan wel in een andere klas, maar soms kon ze mij helpen bij moeilijke woorden in het Kosovaars. Ik vind het mooi dat papa de kast in de studeerkamer zelf in elkaar heeft gezet en als mensen hier in Kosovo met elkaar dansen.



Kosovo verlangt Licht

Willen jullie er vooral voor bidden dat we een Lichtje zullen zijn voor de kinderen om ons heen en dat we kunnen laten zien dat wij bij God schuilen als we het moeilijk hebben?

Meebidden

In de nieuwsbrief voor de grote mensen staan ook altijd dingen om voor te bidden en voor te danken. Willen jullie ook bidden voor ons? Soms vinden we het nog best lastig dat we niet zomaar even langs opa en oma kunnen gaan, of kunnen spelen bij onze Nederlandse vriendjes en vriendinnetjes, of dat dingen hier in Kosovo heel anders gaan, vooral op school. Toch zijn we ook heel blij met zoveel leuke buurtkinderen, de fijne kerk en de postbus die heel vaak gevuld is. Willen jullie hier ook allemaal voor danken? En willen jullie er vooral voor bidden dat we een Lichtje zullen zijn voor de kinderen om ons heen en dat we kunnen laten zien dat wij bij God schuilen als we het moeilijk hebben?



Jitse wordt wel vermaakt tijdens het jeugdkamp



In de zomer is het heet



Snoep ophalen tijdens het suikerfeest



Balletvoorstelling op school

Jitse

Ik vind het leuk in Kosovo dat er zo vaak kinderen komen spelen bij mijn grote zussen. Dan schommelen ze mij buiten heen en weer, laten mijn benen spartelen in het zwembadje of staan gezellig bij de box om met mij te lachen. Ik vind het niet leuk dat het hier in de zomer zo heet is en in de winter juist weer heel erg koud. In de zomer heb ik vaak alleen mijn luier of romper aan en in de winter juist weer heel veel lagen. En dan zijn andere moeders bang dat ik ziek word in de zomer omdat ik niets aan heb, en in de winter omdat ik toch echt nóg meer lagen aan moet... Ik vind het moeilijk in Kosovo dat ze mij het liefst uit de box willen pakken en heel hard heen en weer wiegen. Op straat wil iedereen mij vaak ook even vasthouden. Ik vind het mooi dat ik door mijn blauwe ogen en brede glimlach zoveel mensen blij kan maken. Daardoor hebben mijn papa en mama vaak meteen een praatje over het zendingswerk wat zij hier in Kosovo doen.

Op onze site www.lubbersinkosovo.nl is nog veel meer over ons als Kosovokids te lezen en te zien!

*Dikke kus van
Wieke, Giske & Jitse!*



Giske schommelt een baby'tje in slaap



Veel sneeuw in de winter



Blij kindje uit het Romadorp