

“DON ’ T WORRY ABOUT HOW THINGS ARE GOING TO WORK OUT, JUST BELIEVE THAT THEY WILL.”



European Christian Mission
december 2020 - nr. 11

Beste familie, vrienden, belangstellende,

Ineens is het zover: eind 2020 hebben we geen huis meer. We zijn dankbaar dat ons huis zo snel verkocht is en dat we hierdoor concreet op zoek kunnen naar een huurwoning in Sevilla. Tegelijk moeten we nu afscheid nemen van een fijne plek waar we veel mooie herinneringen hebben gemaakt. De weken vliegen voorbij en tussen werk, gezin en inpakken is er het gevoel dat we in een sneltrein stappen.

De verkoop verliep heel spoedig, mede dankzij de betrokkenheid van een bevriende makelaar. Wat zijn we dankbaar dat God steeds op het juiste moment de juiste mensen op ons pad brengt om ons te ondersteunen bij allerlei zaken. Het is een zegen, waar we God dagelijks voor danken.

Steun

Elke actie in deze fase van onze reis is nieuw en vraagt om uitzoekwerk. Maar God is trouw en laat ons niet in de steek. Zo konden we met nieuwe Spaanse vrienden in Nederland recent een lijst opstellen van de zaken die we het eerst moeten regelen als we in Spanje aankomen. De Spaanse bureaucratie belooft uitdagend te worden, maar met deze lijst hebben we een handvat. Ook hadden we contact met een echtpaar van ECM dat een aantal maanden geleden is geëmigreerd. Zij waren bereid om ons een inkijkje te geven in een aantal afrondende

zaken in Nederland. Het was ook een zegen om met hen te praten over wat het betekent om je land te verlaten, zowel praktisch als emotioneel en geestelijk. De herkenning is een steun.

God brengt steeds mensen op ons pad en zegent ons op allerlei manieren; we vermoeden dat sommigen niet eens beseffen hoezeer ze ons tot steun zijn. Dank voor wat jij hierin voor ons betekent! Het doet ons denken aan de spreuk op onze gangmuur: *“Enjoy the little things because one day you realise they were the BIG things.”* Het geeft ons veel moed dat God het proces helemaal overziet, daar waar wij veel moeten varen op vertrouwen, handelen en weer loslaten.

'Afhechten'

In onze vorige brief vroegen we om gebed voor Aliza met het oog op haar scholingskeuze. Inmiddels heeft ze besloten om staatsexamen te gaan doen. We zijn trots op hoe ze sturing geeft aan haar leerproces en het organiseren van een persoonlijk plan. Het geeft haar en ons rust dat ze de knoop heeft doorgehakt. Nu kan ze werken aan haar zelfstudieplan om de komende anderhalf jaar haar vwo af te ronden. Op dit moment is het wel druk en stressvol voor haar. Ze moet nog het huidige scholingsprogramma volgen en daarnaast haar nieuwe zelfstudieprogramma opzetten.

De andere kinderen zijn ook steeds meer aan het 'afhechten', zo constateerde de directeur van de basisschool. Ze zijn zich heel erg bewust wat onze verhuizing voor hen betekent. We praten hier veel over en bereiden op creatieve manieren het vertrek voor. Wat willen we nog doen en zeggen? Wat voor herinneringen maken we hier voordat we gaan?

Woning

We hebben een poos geleden besloten dat we januari als vertrekdatum willen stellen. Het lijkt erop dat dat nu ook gaat gebeuren. Het is bijzonder om te zien dat een termijn stellen helpt. We zijn de weken aan het aftellen. Er moet nog heel veel gebeuren, maar toch is er vrede en rust, met af en toe een 'oh help'-moment... Veel zaken moeten nu in elkaar gaan passen: een huis, uitschrijving van verzekeringen, scholen in de buurt voor de drie jongste kinderen, gemeentelijke inschrijving, een datum van verhuizing bepalen, onze spullen verhuizen, enzovoort.

Bid u mee dat we spoedig een woning vinden en dat we tot goede afspraken komen met de eigenaar? Bij het zoeken naar een geschikte huurwoning krijgen we hulp van Spaanse vrienden in Nederland, die in Sevilla hebben gewoond. Hoe bijzonder dat God hen op ons pad bracht.

Fam. Knol
naar Spanje!

Drive-thru
Afscheidsfeestje

Menu lunch-hap 12.00 - 14.00 uur - broodje gezond € 3,- - croissant € 1,-	Geef je op en app je bestelling voor 4 december door aan Xargis Tel. 06 - 40950192
Menu warme hap 17.00 - 19.00 uur - erwtensoep + broodje hamburger € 5,- - Caprisun € 1,- - koffie / thee	Je ontvangt een tijdstop waarop je met de auto langs kan komen rijden! * Corona-proof * * vol = vol *

12.12 Baankstraat 3b
2020 Brummen

De opbrengst is
geheel voor de
missie in Spanje

Welkom

nieuwsbrief
Henk & Hanneke Knol
NAAR SPANJE

Spanje verlangt voorbeelden van echte liefde

De liefde die we alleen kunnen ontvangen
en uitdelen wanneer die uit God is.
“Laten we elkaar liefhebben, want de liefde is uit God en
ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God.”
1 Johannes 4:7



Ons huis was snel verkocht



Laatste maand in ons huis



Van de zomer op verkenning in een
shoppingcenter in Sevilla



ons dappere viertal! Nu nog in Zutphen

Financiën

Naast praktische steun is er ook nog financiële support nodig. ECM heeft voor ons gezin een begroting gemaakt op basis van de leefomstandigheden in Spanje. Kijkend naar de begroting moet er nog wel een en ander gebeuren. We zijn er nog niet, maar we hebben al wel heel mooie toezeggingen binnen van mensen die ons willen steunen. Dank je wel als je dat doet!

Kijkend naar hoe God alles leidt, hebben we het vertrouwen dat we zullen ontvangen wat we nodig hebben. God heeft altijd voorzien in wat nodig was en zal dat ook blijven doen. Vrijmoedig vragen is best een uitdaging.

Visieplan

‘Wat ga je daar doen?’ is een vraag die ons vaak gesteld wordt. We hebben daarom een visieplan geschreven, waarin we dieper ingaan op onze missie in Spanje. In grote lijnen: in de eerste twee jaar gaan we investeren in het leren van de taal en de cultuur en in het bouwen van relaties met Spanjaarden. We weten ons geroepen om Spanjaarden te bereiken, maar daarvoor moeten we eerst in hun taal en cultuur duiken. Na die periode willen we een plek creëren waar we kunnen gaan uitreiken naar mensen, zowel Spanjaarden als mensen uit andere landen. Wil je meer horen over dit plan, vraag ons ernaar of lees er meer over op thetravelingseven.com.

De eerste periode is dus essentieel om contacten te leggen en de taal vaardig te worden. We hebben al contact met een plaatselijke groep gelovigen met wie we zullen gaan optrekken en die ons ook praktisch willen ondersteunen. Ook dat zien we als gebedsverhoor! We weten ons welkom. En we weten dat God ter plekke met ons en door ons heen verdergaat.

Als u overweegt om ons te [steunen](#), zijn er verschillende mogelijkheden (zie colofon). Door onze missie te steunen, bouwt u mee aan de verspreiding van het Evangelie in Spanje. Dank aan iedereen die dat al doet! Mochten mensen de behoefte hebben om meer informatie over het budget inhoudelijk te ontvangen, dan kunnen ze de penningmeester (Jeroen Lievers) van het TFT benaderen.

We zullen je de komende tijd meenemen in wat God met ons en door ons heen doet in Spanje.

Dank voor je steun, meeleven en gebed. God is aanwezig en getrouw! Aan Hem alle eer, voor wie Hij is en hoe Hij in al onze levens de regie heeft en ons liefdevol draagt. We zien uit naar hoe God ons gaat gebruiken in Sevilla.

Groet van ons zessen!

*Henk, Hanneke,
Aliza, Senna,
Yaella en Célia*

COLOFON

European Christian Mission (ECM)

is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie, met als doel gemeenten stichten in Europa: dé missionaire strategie in het meest uitdagende continent voor christenen vandaag. Evangeliseren, discipelen maken en leiders trainen zijn daarom sinds 1904 kernbegrippen bij ons. Familie Knol is financieel afhankelijk van giften. Je kunt hun steunen door een gift over te maken via www.ecmderland.nl/iksteunknol of via IBAN: NL02INGB0000254997 t.n.v. Stichting ECM-Nederland, Deventer o.v.v. “fonds Knol” ECM-Nederland - Maagdenburgstraat 18 7421 ZC - Deventer -Nederland 0570-637537

ecmderland@ecmi.org
www.ecmderland.nl

ANBI

ecm
Europe's Last Frontier

Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u niets uit deze publicatie te verspreiden zonder onze toestemming | U krijgt deze mailing omdat u heeft aangegeven deze publicatie te willen ontvangen. Afmelden of uw voorkeuren aanpassen kan te allen tijde. ECM hanteert richtlijnen ter bescherming van uw privacy in overeenstemming met de nieuwe Europese regelgeving: www.ecmderland.nl/privacy-statement

Deventer, 1 december 2020

Beste achterban van Henk en Hanneke,

Al geruime tijd bereiden Henk en Hanneke zich samen met ECM voor op hun vertrek naar Spanje. Binnenkort is het moment van de verhuizing dan eindelijk aangebroken. Het is ook voor ons als zendingsorganisatie bemoedigend om te zien hoe alle puzzelstukjes langzaam maar zeker op hun plek vallen en hoe Henk en Hanneke en hun kinderen hierin Gods leiding ervaren. In navolging van Jezus is God verstaan misschien wel de belangrijkste bouwsteen voor een gezegende inzet als arbeiders in zijn wijngaard.

U kent het gezin Knol en bent al bekend met hun visie voor Spanje. Nu hun uitzending nadert, wil ik u aanmoedigen om van uw verbondenheid blijk te geven door biddend en gevend onderdeel van hun missie te worden (als dat niet al het geval is). Henk en Hanneke zijn in hun bediening aangewezen op giften. Wilt u onderzoeken hoe u hen zou kunnen bijstaan met een gift? De arbeider is zijn loon waard, aldus Jezus in Lucas 10.

Geven kan op verschillende manieren. U kunt eenmalig doneren; algemeen of voor een specifiek doel als de scholing van de kinderen, het aanschaffen van een gezinsauto in Spanje of het taalonderwijs. U kunt ook periodiek geven. Dat geeft de familie Knol stabiliteit, een rustgevende hand in de rug.

Geven kan via www.ecmnederland.nl/steunknol. Wilt u voor een specifiek doel geven (auto, scholing, taalonderwijs), vermeld dat er dan bij.

Het zou prachtig zijn als u zich achter Henk, Hanneke en de kids wilt scharen nu ze in geloof en vertrouwend op God deze spannende stap op het zendingsveld zetten!

Hartelijk dank,



Hans Kuijpers
directeur ECM Nederland