

De Here, uw God, is bij u. Hij is een machtige verlosser. Hij zal vol blijdschap over u zijn. Hij zal u liefhebben en u niet beschuldigen. Hij zal over u juichen met een lied van vreugde.' Sefanja 3:17



MISSIONSMITH &
European Christian Mission
maart 2017

nieuwsbrief

ROLAND & SMITH
CAROLIEN & SMITH
NEDERLAND

Beste familie en vrienden,

Het is fijn om weer te schrijven over wat we hier in Maastricht mogen leren en ervaren en hoe God in ons leven werkt. God is groot, zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Hij jubelt over ons. Hij vergeeft en houdt onze hand vast bij het opstaan nadat we gevallen zijn. Hij geneest en brengt vrede. We danken jullie voor je gebeden en we bidden je toe dat je vandaag mag voelen dat God zo blij over jou is.

Tulpen

In januari hebben we een gebedsweekend gehad met ECM-werkers uit België en Maastricht. Ook Chris Wigram, de internationale directeur van ECM, was het weekend bij ons. Naast samen eten hebben we naar elkaar geluisterd en voor elkaar gedankt en gebeden. We ontvingen veel bijbelverzen voor elkaar en waren erg bemoedigd. Samen met de kinderen dankten we God in de vorm van tulpen. Iedereen kreeg vier tulpen. In de eerste ronde van ons gebed zetten we een tulp in de vaas en dankten we God voor wie Hij is. In de tweede ronde dankten we God voor iets dat gerelateerd is aan ons werk. In de derde ronde dankten we God voor iemand. In de laatste ronde dankten we God voor zijn werk; wat Hij aan het doen is in iemands leven die God nog niet kent als verlosser. We kijken met blijdschap terug naar dit weekend en we zijn al aan het kijken wanneer het volgende weekend gehouden kan worden.



Bidden met tulpen

Kilometers

Tijdens de eerste twee weken van februari zijn we samen vijf dagen naar Engeland geweest. Roland bleef twee weken, ik ging na vijf dagen terug om bij de kinderen te zijn. In Engeland hebben we verschillende kerken bezocht en we zijn bij supporters op visite geweest. Roland heeft 2.600 km afgelegd en heeft in die periode elf keer een ander bed gezien. Het is enorm bemoedigend om te horen en te zien dat zo veel mensen bidden voor Maastricht. Het was leuk om de vrienden waar onze meiden naar zijn vernoemd, Ian en Suzanna (Léonie Suzannah) en Ian en Jackie (Rhiannon Jacqueline) op te zoeken. Mensen die God dienen op hun plek en kinderen van dezelfde leeftijd hebben. In de kerken mochten we spreken uit Gods Woord en vertellen over het werk in Maastricht. Mensen toonden liefdevolle belangstelling en we ervoeren dat ze blij met ons zijn.

Into the wild

We zijn dankbaar voor de tieners die verbonden zijn met ICU (In Christ United). Ongeveer 25 tieners van drie kerkelijke achtergronden komen om de vrijdagavond bij elkaar. Het thema dit jaar is: 'Into the wild'. Vanuit je eigen identiteit en jouw identiteit in God kun je het avontuur aan.

In februari hebben we met de andere kerken de jaarlijkse gezamenlijke jeugddienst gehouden. Stephen leidde het geheel. Rhiannon deed mee aan het toneelstuk. Léonie en Maarten werkten mee in de band. De kerk zat helemaal vol en iedereen was in gesprek met elkaar na afloop van de dienst onder het genot van koffie en cake.

Evangelie

Eén van de dames waarmee ik op de woensdagochtend koffie drink, is opgevoed in een gezin dat naar de Jehovah's Getuigen ging. Ongeveer tien jaar geleden is zij met een man, die nog atheïst is, getrouwd. Sinds kort gaat ze naar een Engelse bijbelstudie vanuit de internationale kerk. Ze is nu het Evangelie van Lucas aan het bestuderen.

Nederland verlangt liefde

Maastricht zo'n grote stad, zoveel mensen die elkaar voorbij lopen zonder te groeten terwijl een glimlach niets kost. Jezus nam de tijd om met de mensen maaltijd te houden. Wij willen graag een beetje tijd met onze naaste delen om Gods liefde te laten ervaren.



Op visite bij supporters



Pa en ma lezen de bijbel getrouw elke maaltijd al bijna 55 jaar



Roland deelt vanuit Gods woord



Léonie zit goed in haar vel



Rhiannon doet mee aan een toneelstukje tijdens de tienerdienst

Dank God en bid dat zij Hem nu als verlosser zal leren kennen. In Lucas is vreugde en blijdschap een veelvoorkomend thema. Bid dat zij dit gaat ervaren.

Moeders

In de vorige brief schreef ik over de moeders die in verwachting waren. Inmiddels zijn vier moeders bevallen. De Iraanse moeder – zij heeft nu vier kinderen onder de 8 jaar – heeft laatst Vaders liefdesbrief met mij bestudeerd. Ze was echt geraakt door de liefde van God. Die is zo persoonlijk en zo gedetailleerd dat Hij zelfs de haren op ons hoofd heeft geteld (Matteüs 10:29-30). Haar baby heeft een prachtige bos bruine haren. Bid voor deze contacten met de moeders, zodat ook de twee vrouwen die God nog niet persoonlijk kennen Hem zullen leren kennen.

Thuis

Rhiannon was op 10 februari jarig en heeft dat gezellig kunnen vieren met de meiden uit haar klas door hier thuis een high tea te genieten.

Léonie voelt zich lekker in haar vel. De studie geneeskunde gaat heel goed. Afgelopen najaar heeft Léonie zich laten dopen. In de gemeente zingt zij regelmatig in de band en ze is gevraagd of zij een keer de hele dienst wil leiden.

Maarten werkt hard voor zijn masters in industrial design. In de studie komt hij helemaal tot zijn recht. Hij geniet van zijn vriendin Annick. Bid dat zowel Maarten als Annick op de juiste plek zullen komen, waar God hen naartoe leidt.

Stephen zal in juli zijn masters hebben afgerond. Bid voor wijsheid in het vinden van een baan of nog een verdere studie.

Familie

We zijn zeer dankbaar voor onze ouders. Om de drie weken gaan we naar Rolands moeder in Engeland om bij haar te zijn en voor drie weken te koken. Vanuit de gemeente krijgt zij wekelijks visite. Met pa en ma De Jong gaat het redelijk goed. De baptisten-gemeente in Veenendaal draagt ook bij aan de zorg voor hen. In deze tijd geniet pa graag van een boek of een spelletje en ma schrijft graag een kaartje of maakt een bloemstukje en brengt dat bij iemand in de buurt. Ze blijven onvermoeibaar bidden voor hun familie, de kerk en ook de mensen in hun buurt. Het is bijzonder dat de burens in hun straat ook zo omzien naar hen. We zijn hier heel gelukkig mee.

Dank voor jullie meeleven. God is aan het werk. Ons gebed is dat we Hem mogen dienen en Hem niet in de weg zullen staan in zijn plan voor Maastricht.

Roland, Carolien,
Stephen, Maarten,
Leonie en Rhiannon

COLOFON

MISSIONSMITHS | Ontwikkeling en gemeentestichting in Zuid-Limburg in samenwerking met ECMI | MISSIONSMITHS is financieel afhankelijk van giften. Je kunt hen steunen door een [gift over te maken](#) op: NL02INGB0000254997, st. ECM Nederland o.v.v. fonds MISSIONSMITHS | Maatschap MISSIONSMITHS, Ellecuygaard 22, 6227 EA MAASTRICHT, 0433110153, roland.smith@ecmi.org | ECM-Nederland, Postbus 861, 7400 AW Deventer, Nederland, 0570-637537, www.ecm nederland.nl, www.ecmi.org, ecm nederland@ecmi.org

ecm
het Evangelie voor Europa

ANBI
Afgelopen Nieuw Evangelische instelling