



“...ons te verbinden met elk brokje en stukje van het gebroken bestaan in onze buurt.”



Hallo lieve mensen,

Het jaar is alweer even begonnen nu je deze brief krijgt. Namens ons wensen we jullie allemaal een gelukkig nieuwjaar en Gods zegen daarbij. Bedankt voor jullie steun via gebed, bemoediging en/of financiën. Zonder jullie steun zou dit werk niet mogelijk zijn!

Een inspirerende quote kwamen we tegen in een boek van Philip Troost, die onze missie mooi verwoordt: *‘Ons te verbinden met elk brokje en stukje van ons gebroken bestaan, en God te laten wonen in het bij elkaar geraapte stukwerk dat ons leven is en blijft.’* Tussen die brokken mogen we steun en hoop geven via de relaties die we hier opbouwen. Vaak zijn de brokken zo kapot dat wij het niet meer bij elkaar kunnen brengen. Zoals een moeder die appt dat ze er zo doorheen zit dat ze wenst dat het kind, wat ze ooit verlangde, nooit had bestaan. Mensen die net hun leven weer aan het opbouwen zijn en voor de zoveelste keer terugvallen in de alcoholverslaving. Ouderen die alleen Kerst vieren omdat het contact met de kinderen stuk is gelopen. Elke dag lopen we hier weer tegen de brokstukken van het bestaan aan, en daarmee mogen we onszelf en God verbinden. Dat is niet altijd makkelijk, maar we kunnen ons geen mooiere plek wensen om ons leven te delen, vanuit Gods liefde.

Kribkeswandeling

Veel mensen in Maastricht hebben een kerststal, een “kribke”. Die gaat vaak al generaties mee en wordt er elk jaar rond de kersttijd weer bijgepakt. Afgelopen december hebben we mensen uit de buurt opgeroepen om hun kerststal voor het raam te zetten. Dit resulteerde in zo’n 25 adressen, waarlangs we een route hebben samengesteld, en dit werd een heuse kribkeswandeling in de wijken Scharn en Heer! Buurtbewoners konden de wandeling op eigen gelegenheid lopen, maar ook hebben we twee keer een gezamenlijke wandeling gelopen. Hier kwamen weer allerlei nieuwe mensen op af;



Samen met een grote groep de kribkeswandeling lopen

mooi dus om ons netwerk weer wat groter te maken en Proef! meer bekendheid in de wijk te kunnen geven. Het leukste was misschien nog wel een buurtwinkel die, voor ons ook onverwachts, bij de twee wandelingen warme chocomel serveerde en een buurtgenoot die muffins voor iedereen bakte. Kortom: een leuke nieuwe traditie!

Ervaring met Proef! door Ineke

Ineke: “Ik kwam in aanraking met Proef! nadat ik in 2023 een Alphacursus bij “Vind” (community aan andere kant van Maastricht) en Proef! had afgerond. Tijdens de cursus hadden we zinvolle gesprekken gevoerd over het christelijk geloof met een groep mensen van verschillende achtergronden en leeftijden en dat vond ik heel mooi. Ik zocht naar een soort vervolg en vond die bij Frederik en Eline Boersema. Zij organiseren allerlei laagdrempelige activiteiten in de buurt, bij hen thuis en in de Ontmoetingswinkel van het Leger des Heils. Iedereen is welkom en zo voelt dat ook. Er is oprechte belangstelling, ze hebben aandacht voor mensen die het moeilijk hebben. Er zijn ook gezellige en inhoudelijke bijeenkomsten op basis van de Bijbel en het leven van Jezus. Die gesprekken zijn vaak diepgaand en persoonlijk, soms ook emotioneel, maar zij zorgen voor een veilige omgeving waarin mensen tot hun recht kunnen komen. Er is uitnodiging tot geloof zonder druk/overreding. Frederik en Eline zijn ook een belangrijke schakel tussen de mensen die komen, omdat ze een netwerk hebben en weten wie ze kunnen vragen om te helpen bij activiteiten of individuele hulp. Dat versterkt de onderlinge samenhang en betrokkenheid. Kort samengevat: bij de Alphacursus heb ik Proef! gevonden en het smaakt naar meer. Een verrijking in mijn leven!”

“Dat is zo stom aan Jezus”

Een paar maanden geleden zijn we met een groepje zoekers begonnen met Bijbellezers. Elke avond lezen we samen een stukje over een bepaald thema. Een tijdje geleden ging het op een avond over Jezus die het tempelplein leegveegt. Eén van de deelnemers vertelde dat ze dit nou altijd zo stom vindt aan Jezus. Waarom lost hij het niet met liefde op? Boos zijn is zo laag. Vervolgens hadden we een mooi gesprek over boosheid. Kan er een heilige boosheid zijn over dingen die niet kloppen, die fout zijn? Waarom leren we onze kinderen om ‘boosheid’ als emotie te herkennen, maar voelen we ons als volwassenen verkeerd als we boos worden? Fijn om met een kleine groep op deze manier goed de diepte in te kunnen duiken; we kijken uit naar de komende gesprekken waarin we onderzoeken wat de Bijbel zegt over onze identiteit!

European Christian Mission
februari 2024

nieuwsbrief

FREDERIK BOERSEMA
en ELINE BOERSEMA
MAASTRICHT



Maandelijks organiseren we een spelletjesavond



Vanuit verschillende kerken hebben we kerstpakketten aangeboden gekregen die we mochten rondbrengen



Ineke helpt ons regelmatig met dingen regelen bij activiteiten super fijn!



Een lunch in het kader van de Week tegen Eenzaamheid

Leger des Heils

Een dame uit de wijk komt sinds een jaar of drie in de Ontmoetingswinkel. In het begin kwam ze ongeveer eens per maand en was ze erg timide: ze keek alleen naar de kleding en sloop daarna weer snel weg. Na een tijdje vertelde ze af en toe aan Eline over haar baan die eigenlijk wat te zwaar voor haar was. Ze bleek weinig plekken te hebben waar ze haar verhaal en haar zorgen kon delen. Door de tijd heen werd ze steeds wat minder timide, durfde ze koffie te blijven drinken en ging makkelijker, ook met anderen, het gesprek aan. Inmiddels is ze op haar werk al een tijd ziekgemeld. In deze periode komt ze meerdere keren per week naar de winkel en is ze in gesprek met mensen. Het doet haar goed om afleiding te hebben en om haar verhaal te kunnen doen. Dit is één van de mensen die maken dat het werk in de Ontmoetingswinkel heel waardevol voelt! Maar, omdat het goed is om jullie niet alleen over onze succesvolle en vrolijke ervaringen te vertellen, het werk in de Ontmoetingswinkel is voor Eline soms ook uitdagend. Zo is haar collega sinds een paar maanden gestopt en ze is nu in haar eentje verantwoordelijk voor de winkel. Af en toe zijn er conflicten tussen vrijwilligers of bezoekers, is het daardoor een uitdaging om de sfeer goed te houden en is het soms een zoektocht naar de juiste vrijwilligers. Een hoop om voor te danken, maar ook gebed gevraagd voor deze uitdagingen!

Vergroening van de buurt

Een tijdje terug gingen we in samenwerking met verschillende organisaties bezig met het aanleggen van geveltuintjes. Helaas was er maar één aanmelding van een buurtbewoner die

een geveltuintje wilde. Een beetje teleurgesteld dus begonnen we met tegels wippen bij deze ene buurtbewoner. Vervolgens kwam er een buurvrouw naar buiten die toch eigenlijk ook wel enthousiast was en graag een geveltuintje wilde. Daarna werd haar buurman ook overtuigd en vervolgens ging een andere buurvrouw uit de straat ook aan de slag met tegelwippen en plantjes planten. Heel leuk dat een straat in één ochtend zoveel kan vergroenen!

Vechten tegen de eenzaamheid

In onze vorige nieuwsbrief noemden we al dat we samen met een buurt-netwerk een dag wilden opzetten in het kader van de Week tegen Eenzaamheid. Dit is een erg mooie dag geworden! Zo'n 80 mensen kwamen samen lunchen, genieten van improvisatietheater, een creatieve workshop en van live muziek. We raakten onder andere in contact met een man die aangaf erg eenzaam te zijn. Hij sluit nu regelmatig aan bij Proef! activiteiten, gaat mee naar de kerk en Frederik mag wekelijks met hem Bijbellezen en bidden.

Tot slot

De komende periode hebben we cursusavonden gepland staan met vijf andere stellen, over opvoeden. Willen jullie meebidden voor diepgang, mooie gesprekken en nieuwe verbindingen?

Frederik en Eline

COLOFON

Frederik en Eline Boersema werken als zelfstandigen bij Nederland Zoekt. Hun passie is om hun leven en in die context ook het Evangelie te delen in Maastricht. Ze werken hierin samen met European Christian Mission (ECM). Frederik en Eline zijn voor hun werk afhankelijk van ondersteuning en giften. Dit is mogelijk via 'Fonds Proef! -Maastricht' bij stichting ECM Nederland.

IBAN: NL02 INGB 0000 2549 97

Online doneren:

[www.ecmnederland.nl/
proef-maatsricht](http://www.ecmnederland.nl/proef-maatsricht)



Nederland Zoekt
www.nederlandzoekt.nl/contact

ECM-Nederland,
www.ecmnederland.nl/contact



Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u niets uit deze publicatie te verspreiden zonder onze toestemming. U krijgt deze mailing omdat u heeft aangegeven deze publicatie te willen ontvangen. Afmelden of uw voorkeuren aanpassen kan te allen tijde. ECM hanteert richtlijnen ter bescherming van uw privacy in overeenstemming met de nieuwe Europese regelgeving: www.ecmnederland.nl/privacy-statement