

God van licht, wees mijn Gids.
Leid mij door het donker.
Ik vertrouw op U.
U schijnt feller
dan de sterren.
Heer, U leidt ons door de storm.



Hoi lieve allemaal

Dit lied kunnen we heel goed meezingen in het Engels, omdat we 'My Lighthouse' tijdens een conferentie geleerd hebben. Inmiddels is het één van onze favoriete liedjes. Ook omdat we de tekst zo mooi vinden. God is een Licht, ook als het heel donker is. Hier in Kosovo zien we veel verdriet, armoede en angst. Wat is het dan fijn om te weten dat God een Licht is in deze storm. Dat willen we graag uitstralen naar de mensen in Kosovo!

In deze kindernieuwsbrief geven we weer antwoord op vier vragen: wat vind je leuk, wat vind je niet leuk, wat vind je moeilijk en wat vind je mooi in Kosovo?



Lang wachten op onze visa...



Schoolreisje naar het park in de stad



Het alfabetfeest met de klas van Giske

Wieke

Ik vind het leuk dat er vaak groepen en gasten komen, en we leuke activiteiten met hen doen. En ik vind het leuk dat ik Xhevahire als goede vriendin heb en vaak met haar kan lachen. Zij is mijn buurmeisje. Ik vind het niet leuk dat ik mensen moet missen uit Nederland. Vooral mijn beste vriendinnen. Ook vind ik het niet leuk dat hier heel veel straathonden zijn en niemand een huisdier heeft. Ik vind het moeilijk om te zeggen dat we aan tafel Bijbel lezen en bidden. Vooral als vriendinnetjes op mij wachten om te spelen. Ik vind het ook moeilijk als ik bepaalde woorden niet weet in het Kosovaars en dan voorin de klas sta. Dan gaan een paar jongens lachen. Ik vind het mooi dat ik tijdens de kerkdiensten voorin de kerk mag zingen en op deze manier mag genieten van het loven van God. Ook vind ik het mooi dat vriendinnetjes soms vragen stellen over mijn geloof en vragen of ik voor hen wil bidden.

Giske

Ik vind het leuk om met mijn vriendin Olta te spelen, zij zit bij mij in de klas en ze woont heel dichtbij. Ik ga weleens slootje springen bij hele smalle slootjes. Op school vind ik rekenen heel leuk, want ik oefen vaak stiekem 's avonds laat met Wieke als we in bed liggen. Ik vind het niet leuk als het regent, vooral als ik nét wil gaan skeeleren. Ik vind het niet leuk dat de kerk hier heel klein is, en we niet knutselen bij de zondagsschool. Ik vind het moeilijk dat mijn Nederlandse vriendinnetjes ver weg wonen. Ook vind ik de taalles op de Kosovaarse school soms moeilijk, omdat ze het op een hele saaie manier uitleggen. De bergen vind ik heel mooi, want er zijn leuke riviertjes en je kunt er mooi wandelen. Het is mooi om te zien hoe de mensen hun fruit en groente uit hun eigen tuin halen.

kindernieuwsbrief

WIEKE, GISKE & JITSE LUBBERS IN KOSOVO



Kosovo verlangt Licht

God is een Licht, ook als het heel donker is. Hier in Kosovo zien we veel verdriet, armoede en angst. Wat is het dan fijn om te weten dat God een Licht is in deze storm.

Meebidden

In de nieuwsbrief voor de grote mensen staan ook altijd dingen om voor te bidden en voor te danken. Willen jullie ook bidden voor ons? Soms vinden we het nog best lastig dat we niet zomaar even langs opa en oma kunnen gaan of kunnen spelen bij onze Nederlandse vriendjes en vriendinnetjes of dat dingen hier in Kosovo heel anders gaan, vooral op school. Toch zijn we ook heel blij met zoveel leuke buurtkinderen, de fijne kerk en de postbus die heel vaak gevuld is. Willen jullie hier ook allemaal voor danken? En willen jullie er vooral voor bidden dat we een Lichtje zullen zijn voor de kinderen om ons heen, dat we Gods liefde mogen uitstralen als er soms zoveel duisternis en storm is?



Aan de oren trekken op een verjaardag

Jitse

Ik vind het leuk dat ik na de vakantie naar de kleuterschool in de stad ga, want dan kan ik met Kosovaarse vriendjes spelen. Ook vind ik het leuk dat ik een nieuwe kamer heb. Ik slaap nu in het thuis-schooltje/ de logeerkamer, en de baby kan dan in mijn oude kamer. Ik vind het niet leuk dat kindjes klappen krijgen als ze iets verkeerd gedaan hebben. Zelf moet ik even nadenken op de trap, dat vind ik ook niet altijd leuk... Op straat rijden veel auto's door elkaar en het is erg druk en gevaarlijk, dat vind ik ook niet leuk. Ik vind het moeilijk dat ik de taal niet altijd begrijp als ze mij iets vragen. Ik vind het moeilijk dat we de fietsjes bij de kerk moeten delen met de andere kinderen. Ik vind het mooi als de zon schijnt op de bergen. Ook vind ik het mooi om over de hemel na te denken, daar word ik blij van.

Tung, tung!! ☺ Doei, doei!!

Dikke kus van Wieke, Giske & Jitse!



Meehelpen met schoonmaken van de kerk



Huiswerk maken



Met mama mee op huisbezoek



Waterspeltjes tijdens de hitte



Slachtoffers van de oorlog



Sneeuw



Spreekbeurt via de Skype



Techniekes tijdens het thuis-schooltje