



## UPDATE MAART 2024 FAMILIE DEELSTRA

### In Albanië



'Jesus takes the wheel' is een liedje dat we graag mogen luisteren. Vrij vertaald betekent het: Jezus neem het roer over. Het is makkelijker om zulke teksten mee te zingen wanneer alles goed op de rit zit, maar dat is bij ons op dit moment allerm minst het geval. Over veel zaken hebben we geen controle en we weten nog niet precies wat de plannen van God zijn. We hopen vooral dat we Zijn leiding mogen ervaren in deze fase van onze bediening.

### Zwangerschap

Het laatste trimester van de zwangerschap is aangebroken. Hoewel het goed zou zijn voor Evie dat er rustigere tijden aanbreken is dat dus niet zo. Sterker nog: Evie is begonnen met een interne opleiding bij de ECM, die gericht is op het starten van een project. De studie is waardevol voor Evie haar bediening, maar zorgt ook voor extra werk. De reden dat Evie toch doorzet is omdat het ook niet makkelijk zal zijn om een dergelijke opleiding te volgen met een kleine baby. 'Wat gedaan is, is gedaan.' Bij onze laatste controle konden we zien dat de baby goed groeit in de buik. Daar zijn we erg dankbaar voor. Op advies van de verloskundige zullen we in mei naar Nederland reizen. Dat is een maand voor de uitgerekende datum.



### Verhuizing

Sinds dit jaar is de relatie met onze huurbaas snel achteruit gegaan. Het begon toen hij in januari, zonder vooraankondiging en met onmiddellijke ingang, de huurprijs verhoogde van 325,- naar 500,- euro. Hoewel dit niet netjes is, begon hij ook steeds meer druk op ons uit te oefenen. Er valt veel over te schrijven, maar het heeft er uiteindelijk toe geleid dat wij ons niet meer thuis voelen in 'ons huis'. We hebben daarom besloten om te verhuizen. Het is op dit moment zeker niet ideaal, maar lijkt de beste oplossing. Je wilt namelijk een fijne thuishaven hebben als je in een ander land woont. Het is lastig om op korte termijn een geschikte woonplek te vinden, maar we mogen gelukkig onze spullen in het House of Hope in Pinet onderbrengen. Dit is de evangelisatiepost waar we al sinds 2010 komen. Dit zal tevens de woonplek van ons gezin zijn als we na ons verblijf in Nederland terugkeren naar Albanië. We zijn erg dankbaar dat we de mogelijkheid van de House of Hope hebben gekregen, maar dat neemt niet weg dat er enkele grote uitdagingen aan verbonden zijn.

### Pinet

'Ik ga niet in Pinet wonen'. Sinds 2010 komen we in dit dorp. De mensen in het dorp kennen ons goed en we bewaren fijne relaties met hen. Hoewel we vaak gevraagd zijn om in het 'House of Hope' te komen wonen gaven we, ondanks onze liefde voor Pinet, altijd als antwoord dat we er niet willen wonen. Er zijn meerdere uitdagingen, zo komen we als westerlingen onder een vergrootglas te liggen. De inwoners verschillen met ons in veel opvattingen zoals bijvoorbeeld man-vrouw verhouding. Dit kan vooral voor Evie druk geven. Maar dat is niet het enige; Pinet ligt in de periferie, ver van winkels en Tirana. Dit is niet makkelijk als we Marije vanaf september naar de basisschool in Tirana zullen brengen. Het zal veel van ons gezin vragen om in Pinet te verblijven en we hopen daarom snel een andere plek te vinden.



# Woonvorm voor mensen met een verstandelijke beperking

Sinds november 2019 wonen we in Albanië. En vanaf dat moment kwam telkens dezelfde vraag terug: 'wat zou een goede locatie zijn voor de woonvorm voor mensen met een beperking?' Het is Evie's roeping om deze doelgroep te helpen. Ze staan aan de rand van de samenleving. De vraag om een geschikte woonvorm klinkt steeds harder, maar er is niets in Albanië. Door de ontstane omstandigheden in ons leven kan het zijn dat we in versneld tempo een locatie vinden voor de woonvorm. Mocht het in een stroomversnelling komen, dan zal dat ertoe leiden dat er (nog) meer werk op Evie afkomt.

De eerste video's van Rruga van dit jaar staan online. In toenemende mate weten mensen het videokanaal van Bauke te vinden. Hoe meer gepubliceerd wordt, hoe sneller mensen het kanaal zullen opzoeken. Het lukt in deze fase echter niet om elke week op pad te gaan en een video in elkaar te zetten. Het is in elk geval mooi om te zien dat de basis voor het kanaal en de website [www.rruga.al](http://www.rruga.al) gelegd is. In de toekomst kan hierop voortgeborduurd worden.



## Planning

April is de laatste maand in ons huidige huis. Voor het einde van april moet dus al ons spul verhuisd zijn naar Pinet, wat op een uur rijden ligt. Begin mei rijden we terug naar Nederland. Tot die tijd is er genoeg te doen. We hebben in maart gebedsdagen met zendingswerkers van de ECM in Kosovo gehad, op vier uur rijden van Tirana. En eind april komt een groep van 18 personen van onze uitzendende gemeente, (PKN Nijega-Opeinde-De Tike) naar Albanië om te ervaren hoe het leven in Albanië is en om te zien hoe onze bediening eruit ziet. Met het overige werk, zoals de activiteiten voor de kerk in onze woonplaats Sauk, Evie's studie, werk met mensen met een beperking, het voorbereiden van ons tournee in Nederland, etc. betekent het dat we een overvolle agenda hebben. Dagelijks werken we gemiddeld tot een uur of half negens 's avonds door, terwijl de dagen vroeg beginnen.

## Marije naar School

We zijn van plan om Marije volgend jaar naar de christelijke internationale school GDQ in Tirana te laten gaan. Maar zelfs dat is niet 100% zeker. De GDQ heeft namelijk ook problemen met de huurbaas gekregen. Dat is overigens geen toeval. Veel huurbazen ruiken geld, omdat de huizenmarkt in Tirana erg overspannen is. Het heeft ertoe geleid dat de GDQ eveneens per direct op zoek moet naar nieuwe huisvesting. Ze houden alle opties open, maar dat geeft voor ons onzekerheid. Op het moment dat ze aan de (voor ons) verkeerde kant van Tirana een plek weten te vinden, bestaat de kans dat we Marije nog een jaar naar de Kleuterschool laten gaan, waar ze nu voor het tweede schooljaar op zit. De GDQ heeft lange lesdagen en we willen Marije niet overvragen door ook nog eens lange reisdagen te hebben. We hopen dat er snel duidelijkheid komt.

## Familie

We merken dat deze periode veel van ons gezin vraagt. Het is fysiek, maar ook geestelijk best een uitputtingslag als je veel zaken moet regelen en op veel vragen geen antwoord hebt. Op zo'n moment is het de uitdaging om het roer aan Jezus te geven. We hebben geen keus, maar we merken dat het zijn weerslag op ons als ouders heeft, maar ook op de meiden. We bidden dat God ons wil helpen en dat we Zijn leiding en steun mogen ervaren. Bid u mee?

