

“Hij koos ervoor om ons geboren te laten worden door het woord van de Waarheid.”

Jacobus 1:18



European Christian Mission
december 2018

nieuwsbrief

JEROEN & MARIËKE BAKS IN ROEMENIË

Lieve familie en vrienden,

Nieuw leven

Nieuw leven, de geboorte van een kind... Wat herinneren we ons de geboortes van onze kinderen nog goed! Eerst een tijd van in verwachting zijn, met momenten van 'lijden' tijdens extreme misselijkheid, maar vooral ook het uitzien naar tot het eindelijk zover is. En daarna de onuitsprekelijke vreugde en liefde voor het nieuwe leven. Zwangerschap en geboorte, ook in geestelijk opzicht kun je dit soms ervaren. In deze brief vertellen we je er graag meer over.

Begin september hadden we een doopdienst. Wat een feest om te zien hoe twee vrouwen nieuw leven ontvingen! Mariana werkt bij een ondernemer die drie jaar geleden tot geloof kwam en nu onze gemeente bezoekt. Toen ze een jaar geleden van haar baas hoorde van de kantine die we wilden beginnen, bood zij aan om drie keer per week zestig broden te doneren voor onze klanten. Sinds die tijd begon ze met haar baas en zijn gezin naar de gemeente te komen. Wat ze hoorde, sprak haar aan, maar voor haar was dat niet genoeg. Ze wilde zelf die ontmoeting hebben, ervaren dat God echt voor haar was. En zo, door een heel proces, werd ze geboren door het woord van de Waarheid!

Toen we de kantine begonnen, was zuster Melat de eerste die ook besloot naar de gemeente te komen. Ze 'nodigde' zichzelf uit, zoals ze het zelf zei. Ze werd geraakt door een schilderij op de muur, waarop Jezus stond met een doornenkroon op en een tekst uit Jesaja 53, waarvan de eerste woorden waren: "Hij werd veracht, door

mensen gemeden, hij was een man die het lijden kende...." In deze woorden herkende ze zich zo! In de negen maanden die daarop volgden, mochten we met tussenpozen met haar optrekken. Een hele strijd tussen licht en duister speelde er in haar af. Maar na een periode van afwezigheid kwam ze terug. Ze werd zo geraakt door de liefde en acceptatie van God en van ons als gemeente. Ze heeft nu een liefdevolle Vader en broers en zussen die van haar houden.

Zoeken en vinden

September en half oktober voelde voor ons als 'zwanger zijn en bevallen'. We zagen dat bepaalde dingen begonnen te verschuiven. Een aantal van de tieners met wie we veel optrokken rond evangelisatieactiviteiten en het kinderwerk, is onder leiding van de achttienjarige dochter van onze collega's het afgelopen jaar een discipelschapsgroep gestart. Het is ontzettend mooi om te zien hoe ze uitstappen in geloof en hoe God door hen heen werkt. Voor ons een logische (maar ook wel pijnlijke) stap om iets minder in deze groep te investeren. Ook initiëren we minder evangelisatieactiviteiten waar we hen bij betrekken, zodat we hen niet overvragen. Veel van de andere tieners die we vorig jaar in onze pre-tiengroep hadden, zijn helaas een andere richting opgegaan. Dit maakte dat we opnieuw begonnen na te denken over onze plek. Hoe kunnen we de ruimte die is ontstaan opnieuw invullen, met onze passie, kleur en identiteit? Door momenten van worstelen en zoeken was het bijzonder om nieuwe dingen over onszelf te (her) ontdekken en over Gods plan voor dit nieuwe seizoen. God leidt en spreekt!



doopdienst Melat

Roemenië verlangt nieuw leven

“In een maatschappij waar steeds meer afbrokkelt van wat eens groeide en bloeide zien de Roemenen uit naar iets nieuws dat leven geeft. De sleutel tot nieuw leven mogen we hen laten zien. Jezus Christus!”

We werden erbij bepaald waar het God echt om gaat: het liefhebben van Hem en onze naasten met heel ons hart en al onze kracht. En het maken van discipelen. Liefhebben met heel ons hart: nemen we tijd om stil te staan bij ons hart en Gods hart of worden we vooral geleefd door alle prikkels, impulsen en activiteiten van buitenaf?

In gesprekken met elkaar werd ons duidelijk dat we enorm genieten van het leiden van kleine groepen als vorm om discipelen te maken. Ook kwamen we erachter dat we het afgelopen jaar veel nieuwe relaties hebben opgebouwd en het vertrouwen van veel mensen hebben gewonnen, maar dat we nog zo aan de oppervlakte blijven in deze contacten. God bevestigde ons in die periode met de tekst bovenaan de brief: als wij het woord van de Waarheid verkondigen, brengt God tot leven en laat Hij geboren worden.



Om een lang verhaal kort te maken, we zijn twee groepen gestart met geïnteresseerden en jong-gelovigen met behulp van het materiaal van de Alpha-cursus. De eerste groep bestaat uit mensen van de kantine. De tweede groep is een pre-tiengroep waarbij we het overgrote deel het afgelopen jaar hebben leren kennen door de kantine, de kinderkampen en de evangelisatieprogramma's in de zigeunerwijken. Bijzonder om te zien hoe een jaar van zaaien zoveel nieuwe mogelijkheden heeft opgeleverd! Tijdens de aanloop naar de pre-tiengroep hebben we meerdere keren God gezocht tot we duidelijk hadden wie we mochten uitnodigen en hoe we e.e.a. mochten aanpakken. Na een voorlopig plan hadden we nog steeds niet helemaal een klik en zijn we opnieuw naar God gegaan. Zo bijzonder om gelijk na het gebed een plaatje te ontvangen waarmee we verder konden!



Bron

Inmiddels zijn we al weer 6 weken verder en we zien hoe God werkt en hoe Hij aanwezig is. De eerste keer bij de volwassen Alpha kwam naar boven hoe ongelukkig en eenzaam de meeste deelnemers zijn. We hadden het over de leegte die ieder mens heeft en die God wil opvullen. Tijdens de avond liet de Heilige Geest zien dat we mochten vertellen over de Samaritaanse vrouw bij de bron. Aan

het eind van de avond baden we met de vrouwen dat God ook een bron in hun hart zou laten ontspringen. De dag daarna vertelde een van de vrouwen dat ze nu die bron had, waaruit allemaal liederen naar God toe opwelden.

Vanuit deze bron gingen we ook de straat op, toen onze voorganger en twee gemeenteleiders uit Alkmaar op bezoek kwamen. Bijzonder om te zien hoe God door de gesprekken en gebeden heen nieuw leven gaf!

We wensen jullie een gezegende kerst en nieuwjaar toe, waar dit nieuwe leven als een bron in jullie harten mag ontspringen!

Groeten,

*Jeroen, Marieke, Stan,
Micha, Elianne & Timon*

COLOFON

European Christian Mission (ECM) is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie, met als doel gemeenten stichten in Europa: dé missionaire strategie in het meest uitdagende continent voor christenen vandaag. Evangeliseren, discipelen maken en leiders trainen zijn daarom sinds 1904 kernbegrippen bij ons! Fam. Baks is financieel afhankelijk van giften. Je kunt hen steunen door een gift over te maken via www.ecmderland.nl/geven of op: NL021NGB0000254997 t.n.v. Stichting ECM-Nederland, Deventer o.v.v. "fam. Baks" | ECM-Nederland - Postbus 861 - 7400 AW Deventer - Nederland - 0570-637537 ecmderland@ecmi.org www.ecmderland.nl

fam.Baks - Skype: JMBaks
jmbaks@live.nl - www.baksnieuws.nl
Thuisfront: Ed & Petra Veldhuijzen
van Zanten: ed.van.zanten@hetnet.nl
tel: 072 561 7380

ANBI

ecm
Europe's First Evangelical

Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u niets uit deze publicatie te verspreiden zonder onze toestemming | U krijgt deze mailing omdat u heeft aangegeven deze publicatie te willen ontvangen. Afmelden of uw voorkeuren aanpassen kan te allen tijde. ECM hanteert richtlijnen ter bescherming van uw privacy in overeenstemming met de nieuwe Europese regelgeving: www.ecmderland.nl/privacy-statement

Uw steun blijft nodig....



Beste familie, vrienden, supporter van de familie Baks,

Toen Jeroen en Marieke in 2009 werden uitgezonden naar Roemenië, hebben we als thuisfrontteam – namens u – onze steun uitgesproken. We krijgen regelmatig mooie nieuwsbrieven waarin we lezen over het werk. ‘Vruchtbaar’ is het eerste woord dat bij ons opkomt. We zijn trots op ze! Het goede nieuws van Jezus Christus wordt verkondigd aan kinderen en volwassenen in Roemenië.



Wij als ‘thuisblijvers’ nemen deel aan de bediening van Jeroen, Marieke en hun gezin. God heeft door ons als achterban de afgelopen jaren in hun onderhoud voorzien, en daar zijn we dankbaar voor! Maar nu ziet het er voor het eerst naar uit dat we volgend jaar een maandelijks tekort van 200 euro hebben. We willen u vragen of u wilt overwegen om Jeroen en Marieke [maandelijks te ondersteunen](#) of, als u dat al doet, [om uw gift te verhogen](#). We zijn dankbaar voor uw support en medeleven. Uw steun blijft nodig!

Wat zou het mooi zijn als Jeroen, Marieke en hun gezin in 2019 zelfs meer dan genoeg mogen ontvangen om hun werk in Roemenië voort te zetten!

Wilt u op een andere manier aan hen denken? Een kaartje, miltje, belletje of andere attentie ter bemoediging wordt zeer gewaardeerd!

Vriendelijke groet,

Het thuisfront team
Ed & Petra, Monique en Esther

P.s. voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen via: ed.van.zanten@hetnet.nl