

Maar de engel zei: 'Jullie hoeven niet bang te zijn, want ik breng jullie goed nieuws. Dat goede nieuws is voor heel het volk:...' (Lucas 2:10)



Lieve familie en vrienden,

Het einde van het jaar nadert. De dagen zijn kort en grijs en we bereiden ons voor op de traditionele viering van de komst van het Licht der wereld. Tijd voor een nieuwsbrief, want de vorige dateerde van afgelopen zomer. Hoog tijd om jullie weer op de hoogte te brengen van de dingen waarmee wij in dit half jaar zijn bezig geweest.

Familie

Ons gezin maakt het goed. Dankbaar zijn we ook omdat de afhandeling van de erfenis na het overlijden van de moeder van Martha in goede harmonie kon plaatsvinden.

Vorig jaar augustus is onze jongste dochter met haar man begonnen aan een wereldreis. Na een jaar rondreizen in Zuid-Amerika en het Verre Oosten zijn ze in augustus in Australië aangeland. Daar willen ze voor langere tijd blijven om ook inkomen te kunnen genereren. Voorlopig zijn ze als duikers in de leer bij een duikschool in het hart van het Great Barrier Reef. Half december verwachten ze alle duikbrevetten te hebben om hier ook hun inkomen mee te verdienen. We kunnen ons mindere banen voorstellen...

Vluchtelingen

Martha is als vrijwilliger betrokken bij het geven van taallessen aan vluchtelingen in ons dorp. Het is een hele mooie ervaring om mensen stapje voor stapje te helpen. Vaak zijn medevluchtelingen uit dezelfde regio nodig om uit te leggen wat er bedoeld wordt. Toch zie je veel leergierigheid bij deze mensen om te leren lezen en schrijven en om de (verschrikkelijk moeilijke) Nederlandse taal machtig te worden.

Alpha

We noemden in onze vorige nieuwsbrief al dat we door Alpha Nederland waren gevraagd of we wilden helpen bij het ondersteunen van een interkerkelijke groep om een Alpha in hun dorp op te starten. We hebben ze een aantal avonden mogen helpen door tips te geven en een aantal 'Alpha-praatjes' te houden.

Ook bij ons thuis konden we een Alpha starten. We zijn in september begonnen met drie deelnemers. Dat lijkt zo op het eerste gezicht geen grote groep, maar zo'n aantal vertaalt zich wel in een grotere onderlinge betrokkenheid en intimiteit. Het is altijd weer een indrukwekkend moment wanneer je er getuige van mag zijn dat mensen voor het eerst (letterlijk) knielen voor het kruis. Alle eer aan God en aan Zijn Geest! Bidden jullie mee dat het zaad, dat wij met deze Alpha hebben mogen zaaien, verder mag ontkiemen?

Profetische Huddel(s)

Ook houden we thuis een profetische huddel. Onder leiding van Martha krijgt de groep onderwijs in het luisteren naar God en we voeren praktische en uitdagende oefeningen uit. Het is heel mooi om te ontdekken hoe God spreekt; hoe dit je persoonlijke relatie met Vader verdiept.

Daarnaast is Martha door Nederland Zoekt gevraagd om een nieuwe huddel te gaan leiden, ditmaal via Skype. Ook is ze gevraagd of ze haar kennis verder wil verdiepen door aan te sluiten bij het 3e leerjaar profetische huddel die begin volgend jaar van start gaat.



Onze dochter aan het werk

Buitenpost verlangt verbinding

“Ons verlangen is om in verbinding te komen met hen die op zoek zijn naar antwoorden op hun levensvragen en voor wie de drempel naar een kerkgebouw daarvoor te hoog is”



Open huis eten klaar maken

Gebedspunten:

- Dank God voor de zegen die we hebben mogen ervaren over de dingen die we in het afgelopen halfjaar mochten doen.
- Dank God voor de prophetie huddel die gegeven wordt en de mooie gesprekken die gevoerd zijn. Bid om geopende en luisterende harten voor alle deelnemers.
- Bid om het ontkiemen van het zaad dat we mochten zaaien tijdens onze Alpha. Bid ook voor een

verdergaande groei bij de deelnemers wanneer ze (voor het eerst of opnieuw) mochten ervaren wie Jezus voor hen is en wil zijn.

- Bid om bescherming van Martha en haar team bij het werk onder de prostituees in Leeuwarden en dat ze zegenrijk mogen werken voor de vrouwen.
- Dank God dat Hij voorziet in voldoende middelen en bid dat we dit werk kunnen blijven voortzetten.



En als het eten op is...

Open Huis

We houden iedere tweede en vierde zondagmiddag van de maand bij ons thuis Open Huis. We gaan dan gezellig koffie drinken, een spelletje doen en samen koken en eten. Het Open Huis is voor ons een middel om eenzaamheid tegen te gaan door een huiskameromgeving aan te bieden waar iedereen zich veilig voelt. Tevens is het een gelegenheid tot het aangaan van diepere relaties, waarbij we iets kunnen laten zien wat het leven met Jezus inhoudt. Daarom houden we ook altijd een 'heilig momentje.' Een moment waarop we een stukje Koninkrijk zichtbaar willen maken. Dat kan op allerlei manieren: soms vragen we of iedereen een bemoediging voor de ander bedenkt of dat we een bijbeltekst aanbieden aan de deelnemers. Opvallend hoe iedereen altijd weer de juiste bijbeltekst aangereikt lijkt te krijgen...

We zien ook weer uit naar de Sinterklaasviering op 5 december. De vaste deelnemers hebben nu al veel voorpret omdat ze een cadeautje mogen meenemen waarvan ze niet weten wie dit uiteindelijk gaat krijgen. Via een dobbelsteen wisselt het cadeau namelijk voortdurend van eigenaar...

Op 1e kerstdag hopen we weer veel aanloop te krijgen bij onze Kerst Open Huis, waar we samen gaan gourmetten. We hopen vooral op de aanwezigheid van degene die ons ooit vertelde hoe blij hij altijd was wanneer de eenzaamheid die de kerstdagen voor hem meebracht, weer voorbij was.

Als deze nieuwsbrief bij jullie in de bus valt, zitten we in de aanloop naar de kerstdagen. Als we terugkijken op het afgelopen halfjaar zijn en blijven we verwonderd over onze Vader. Wat zegent Hij ons rijk. Hij voorziet steeds in alles wat wij nodig hebben zowel in geestelijk als materieel opzicht. En we mogen ervaren dat Hij ons voortdurend aan het vormen en kneden is. Wat een groot God is Hij!

En nu we vooruitkijken naar het nieuwe jaar, dan wil Hij ook bij ons en bij jullie zijn!

We wensen jullie dan ook heel gezegende kerstdagen en Gods rijke zegen, liefde en nabijheid in het nieuwe jaar!

Amo en Martha

COLOFON

ANBI

ecm
Europees Huis Leeuwarden

Amo en Martha Draijer zetten zich binnen Butterfly in voor discipelschap en gemeentestichting in Friesland.

Amo en Martha zijn financieel afhankelijk van giften. Je kunt hen steunen door een [gift over te maken](#) op: NL02INGB0000254997, st. ECM Nederland o.v.v. fonds BUTTERFLY

butterfly.nu

ECM-Nederland, Postbus 861, 7400 AW Deventer, Nederland, 0570-637537.

www.ecmnederland.nl
ecmnederland@ecmi.org

Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u niets uit deze publicatie te verspreiden zonder onze toestemming | U krijgt deze mailing omdat u heeft aangegeven deze publicatie te willen ontvangen. Afmelden of uw voorkeuren aanpassen kan te allen tijde. ECM hanteert richtlijnen ter bescherming van uw privacy in overeenstemming met de nieuwe Europese regelgeving: www.ecmnederland.nl/privacy-statement



De Weuze donkere plek in Leeuwarden