

Welnu, met de Heer wordt de Geest bedoeld, en waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid.

2 Korinthe 3:17



Beste familie en vrienden,

Dit jaar is in veel opzichten een 'terug naar normaal' geweest. We kunnen elkaar weer gewoon ontmoeten in kerkdiensten en op allerlei andere manieren. Er zijn voor het eerst sinds twee jaar fysieke ontmoetingen geweest. Alles is weer gewoon maar toch ook weer niet zoals vóór de pandemie. Mensen hebben soms hun leven anders ingericht. Een aantal mensen zien we nu minder in de kerk dan voorheen. Aan de andere kant hebben we geleerd hoe we elkaar digitaal kunnen ontmoeten, en dan speelt afstand geen rol.

In Rotebro is één van de merkbare consequenties van de pandemie een ernstig verslechterde financiële situatie. Deels heeft dit te maken doordat de verhuur van het gebouw sterk verminderde, maar ook met kerkbezoek dat terugloopt. Trouwe bezoekers zien we nu minder. Mensen hebben andere routines in hun leven gekregen. We vragen uw voorbede voor een ommekeer in de financiële situatie, maar vooral dat mensen de weg naar de kerk weer terugvinden.

Het jeugdwerk loopt goed. Het kinderkoortje is weer gegroeid en de scouting loopt prima. Er zijn -onder meer in de zomer- verschillende kortere en ook langere kampen geweest, samen met andere kerken. Gerdine was daar samen met twee andere pastors verantwoordelijk voor de geestelijke kant. Er is nu ook eens per week "tonårshäng": rondhangen in de kerk voor tieners zou je kunnen zeggen.

Gerdine heeft dit jaar weer een cursus aquarelleren kunnen houden. Die cursus werd goed bezocht en er waren veel deelnemers die eerder nooit in de kerk geweest waren. Een waardevolle mogelijkheid om contacten te leggen.

Als gezin hebben we dit jaar afscheid

moeten nemen van Gerdines moeder die dit voorjaar overleed. Deze herfst trouwde onze oudste zoon Mattias. Wij hadden het voorrecht om samen de trouwdienst in Gotenburg te mogen verzorgen en dat was natuurlijk een heel speciale belevenis.

Zendingen

We waren allebei bij een bijeenkomst van de Uniting Church voor zendingen in Zweden. Daar was onder andere ook de familie Poelarends bij. Gerard had eerder ook mogelijkheid om hen te bezoeken in verband met een zendingsdienst in hun gemeente in Kil. Dit keer spraken we met elkaar over de uitdaging voor hun om weer terug naar Nederland te gaan.

Net voor de zomer was Gerard ook betrokken bij de jaarlijkse bijeenkomst voor zendingen, uitgezonden vanuit de Uniting Church. Geweldig om met elkaar ervaringen uit verschillende gebieden van de wereld te delen. Dit jaar konden we ook zeven nieuwe zendingen uitzenden naar Kongo Kinshasa, Kongo Brazzaville en naar Thailand.

De Uniting Church ontwikkelt zendingswerk in een aantal gesloten landen in Centraal-Azië en de Kaukasus. Gerard maakte met een collega een reis naar een, voor ons als kerk, nieuw zendingsveld daar. Het gaf mogelijkheid om met leiders over toekomstige samenwerking te praten maar ook gaf het gelegenheid om zelf te ervaren hoe het is om in het geheim een gebedsgroep ergens in het land te bezoeken. Een rit met de auto, 's avonds in het donker. "Als de auto stopt – niet stilstaan, niet om je heen kijken, direct naar de deur en naar binnen gaan. De burens mogen jullie niet zien". Maar grote blijdschap daarna over het bezoek van christenen, afkomstig uit een ander land! We ervaren hoeveel vrijheid we in Europa hebben!



nieuwsbrief

European Christian Mission
december 2022

Gerard & Gerdine
WILHEMSEN IN ZWEDEN



Verzoeningsdienst met de Samen. De aartsbisschop spreekt met samische



Huisgemeente in Centraal-Azië. Helaas is het te gevaarlijk om foto's van de deelnemers te publiceren!



Allerlei activiteiten tijdens het scouting kamp



het zomer scouting kamp

Oekraïne

Toen Rusland in februari de Oekraïne binnenviel, konden we nog niet weten wat dat met zich mee zou brengen. Onze kerk heeft geen direct zendingswerk in de Oekraïne, maar er zijn wel vroegere contacten met kerken daar, vooral met baptisten. We startten onmiddellijk een noodinzameling voor de Oekraïne en voor vluchtelingen uit dat land. De respons was enorm. Het werd de grootste inzameling voor een speciaal doel sinds wij in Zweden werkzaam zijn. Gerard heeft via verschillende kanalen bijdragen kunnen zenden naar kerken in de Oekraïne die interne vluchtelingen helpen, maar ook naar een aantal aangrenzende landen die vluchtelingen opvangen en noodhulp het land in brengen. Maar het heeft ook een moeilijke situatie gegeven voor veel Russen. Zendingsprojecten in Rusland moeten stilliggen vanwege de sancties, maar we horen ook van Russische pastors die zich kritisch opstellen ten opzichte van de oorlog en in de problemen komen. Ons geplande project in Noord-Rusland onder de oorsprongsbevolking -onder meer de Samen daar- moet voorlopig wachten. Bid met ons voor de bevolking in de Oekraïne en voor degenen die op de vlucht zijn, maar ook voor de goede krachten die er beslist in Rusland zijn!

Samen

De Lutherse voormalige staatskerk is de afgelopen eeuwen, en tot ver in de 20e eeuw, een belangrijke factor geweest in de discriminatie en verdrukking die de Samen in Zweden hebben beleefd. De laatste jaren heeft de kerk echter aan verzoening gewerkt, historische feiten boven tafel gehaald en dit alles heeft geresulteerd in twee verzoeningskerkdiensten. De

ene in de Dom van Uppsala, de zetel van de Lutherse aartsbisschop, eerder dit jaar, en de andere in de Dom van Luleå, in het samische gebied. De laatste vond plaats in oktober. Behalve samische vertegenwoordigers en naast de aartsbisschop en een groot aantal andere bisschoppen, waren er vertegenwoordigers uit andere kerken aanwezig. Gerard was er vanuit onze kerk. De Lutherse kerk vroeg in de persoon van de aartsbisschop niet alleen om vergeving, maar deed ook de belofte om zich op diverse manieren actief in te zetten voor verbetering van de situatie van de Samen.

In december is Gerard weer een paar dagen in Hemavan om aan onze bijbelschool "Bibelfjäll" les te geven in samische theologie en samisch kerk-zijn.

Er zijn ook plannen in de maak voor een evangelisatieconferentie in Hemavan volgend jaar. Ook daar zal aandacht aan het samische gegeven worden.

Zo schijnt het licht in de duisternis van deze wereld. Het thema bij uitstek in de kersttijd. We mogen u ook allemaal een gezegende kerst wensen!

In Christus verbonden,

Gerdine en Gerard

COLOFON

ANBI

ecm
Evangelie Het Leven brengen

European Christian Mission (ECM) is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie, met als doel gemeenten stichten in Europa: dé missionaire strategie in het meest uitdagende continent voor christenen vandaag. Evangeliseren, discipelen maken en leiders trainen zijn daarom sinds 1904 kernbegrippen bij ons |

Fam Willemsen is financieel afhankelijk van giften. Je kunt hen steunen door een gift over te maken via www.ecmnl.nederland/geven of op: NL02INGB0000254997 t.n.v. Stichting ECM-Nederland, Deventer o.v.v.

"fonds Willemsen" | ECM-Nederland - Maagdenburgstraat 18 - 7421 ZC Deventer - Nederland - 0570-637537

ecmnl@ecmi.org
www.ecmnl.nederland.nl

Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u niets uit deze publicatie te verspreiden zonder onze toestemming | U krijgt deze mailing omdat u heeft aangegeven deze publicatie te willen ontvangen. Afmelden of uw voorkeuren aanpassen kan te allen tijde. ECM hanteert richtlijnen ter bescherming van uw privacy in overeenstemming met de nieuwe Europese regelgeving: www.ecmnl.nederland.nl/privacy-statement